

Het leven is leuker met roze accenten



Een echte Zaanse, dat is Marloes Stoop. Ergens anders wonen, ze moet er niet aan denken. Binnen de stad is ze al een paar keer verhuisd en sinds zeven jaar woont ze hier. In een nieuw huis in een doodlopend straatje met uitzicht over een vaart, samen met Ramon en hun kinderen Joep (17), Puk (14), Tim (12) en Lot (6).

‘Ik deed een zorgopleiding, maar vond werken in de horeca leuker. Na een aantal jaren horeca begon ik als oppasouder en dat bleef ik doen toen ik zelf moeder werd. Maar toen kwamen er nog drie kinderen en werd het een beetje druk, dus ben ik gestopt met werken. Ik vind het fijn dat ik ze veel zie en de sfeer is zo leuk als je kinderen hebt in zulke verschillende leeftijden. Een huis vol kinderen, ik ben eraan gewend en inmiddels pas ik ook weer op mijn neefje. Daarnaast help ik mijn man met zijn drukke zaak en richt ik me helemaal op het huis.’ En dat kun je zien.

Binnen vallen een paar dingen meteen op. De betonnen vloer, de witte strakke keuken, de kasten van eikenhout, de lichte meubels en de zachte

kleuren die je overal ziet opduiken. Pastels met een snufje roestbruin en camel maar vooral: roze, veel roze. De muren in de woonkamer hebben die kleur, net als de hanglampen en accessoires. De meubels hebben een Scandinavisch ontwerp met stoere materialen en simpele, tijdloze vormen.

‘Strak met pastels, dat is echt wat ik het mooiste vind,’ vertelt Marloes aan de keukentafel. ‘Ik word zo blij als ik hier rondloop. Dit huis maakt me rustig en gelukkig.’ En Marloes is niet de enige die blij wordt van haar huis. Op haar snelgroeiende Instagramaccount deelt ze beelden van haar interieur, met een jaloersmakende feed als gevolg. De likes en de enthousiaste reacties zijn dan ook niet van de lucht. ‘Ik krijg heel veel vragen en die probeer ik allemaal te beantwoorden, want ik vind het leuk om mensen te inspireren. De verfnamen ken ik inmiddels uit mijn hoofd. Ik neem er de tijd voor om te reageren op vragen en ben wel z’n drie uur per dag bezig met Insta. Maar ik zie het nog steeds als een hobby, als iets wat ik graag doe.’







Een rondleiding door het huis bevestigt wat je in de woonkeuken eigenlijk al weet: in deze woning klopt alles. Van de kinderkamers tot de badkamer, het roze plafond op de overloop en de zolder waar haar zoons hun kamers hebben. 'Ik ben echt heel druk met het huis en het kost me uren om het zo te houden. Het is ook nooit af eigenlijk. Zo zag ik tof behang in een hotel, dat lijkt me dan mooi voor de slaapkamer. En met de nieuwe tegels voor het nisje in de keuken ben ik ook blij. Ze komen uit Italië en je ziet ze nog niet zo veel.'

Maar Marloes woont hier niet alleen. Wat vindt de rest van haar gezin van haar smaak? 'Mijn man vindt het allemaal leuk, hij komt iedere avond thuis in een fijn huis en bemoeit zich niet zo met de stijl. Ik bepaal vooral hoe het er hier uitziet, ik vind dat ook lastig om los te laten. Maar de kinderkamers style ik wel in overleg.' En over die kinderen gesproken: hoe blijft het huis zo netjes? 'Mijn kinderen zijn goed getraind,' lacht Marloes. 'Zo hangen er in de keuken siertheedoeken. Inderdaad, puur voor de mooi. Mijn kinderen weten dat de theedoeken die we gebruiken achter een kastdeurtje hangen en corrigeren ons bezoek dan ook als ze de siertheedoeken pakken. Tegelijkertijd wordt er hier echt wel geleefd hoor. Mijn stelregel is: alles mag, maar het moet wel heel blijven. Een schommel in de woonkamer vinden we dus heel gewoon.'



‘Toen we hier kwamen wonen wist ik al helemaal: zo gaat het worden. Dat had ik van tevoren al bepaald. Ik zit bovenop de trends, maar koop ook graag producten waarvan ik weet dat ik ze lang mooi vind. Toch was het nog wel even aftasten, met name in de woonkamer. De speelplek daar was eerst veel te groot, de gordijnen maakten plaats voor jaloezieën en de wand waar de bank tegenaan staat heeft echt alle kleuren gehad en zelfs lambrisering. Maar dat was het gewoon niet, dus nu is de muur toch lichtroze. We zijn ook echt van het maatwerk, zo hebben we op verschillende plekken eikenhouten kasten op maat.’

‘Ik voel me hier zo gelukkig, dat ik niet graag op vakantie ga. Hoogstens een week of tien dagen. Het is namelijk lastig om een plek te vinden waar ik me thuis voel. Ik mis dan toch mijn eigen spullen. Dus ga ik tutten, dan probeer ik zo’n vakantiehuis helemaal te restylen naar mijn smaak.

Ik neem ook leuke dingen van huis mee om dat te doen. En dan nog denk ik soms: “Wat doe ik hier?”. Thuis heb ik alles wat ik nodig heb. Zodra de zon schijnt zet ik de schuifdeur open en is het vakantie. Dan zitten we met de buren midden op straat te eten en te borrelen.’

‘Die liefde voor interieurs heb ik van mijn vader. Naast zijn werk knapt hij oldtimers op, hij is zo creatief en handig. En dus ook helemaal gek op design en interieurs; overal waar hij komt schuift hij meteen de stoelen aan. Thuis is hij altijd aan het schilderen en meubels aan het verplaatsen. Mijn oma had veel design en mijn tante is ook altijd met haar huis bezig, dat zit echt bij ons in de familie. Mijn vader en ik overleggen veel met elkaar, bijvoorbeeld als hij iets nieuws voor het interieur wil kopen.’

‘Dat overleggen en adviseren vind ik hartstikke leuk, ik krijg regelmatig appjes van bekenden met: “Mar,

wil je me helpen met het kiezen van een kleur, ik kom er zelf niet uit?”. Of ze vragen mijn advies als ze gaan verhuizen of verbouwen en dan help ik natuurlijk graag. Toch heb ik niet de behoefte om er mijn werk van te maken. Wel ben ik bezig met het opzetten van een webshop, waarin ik mijn favoriete lifestyle producten wil gaan verkopen. Geen grote labels, maar spullen uit Denemarken of Duitsland die hier nog onbekend zijn en waar je blij van wordt.’

Heeft Marloes verder nog wensen voor haar huis? ‘Ik heb onlangs de slaapkamer opnieuw behangen en de plinten geschilderd. En we hebben boven in de gang een lambrisering van tegeltjes gemaakt, met matte en glanzende tegels door elkaar. Dat is echt supermooi geworden. En ja, in het roze, met daarboven een andere schakering verf, want het was me nog niet roze genoeg. Maar het is natuurlijk wel stylish!’

‘IK WORD ZO BLIJ ALS IK HIER RONDLOOP. DIT HUIS MAAKT ME RUSTIG EN GELUKKIG.’

